

BMW, sockerkakor och Röda Korset!

- När jag jobbade i Norge åt jag sockerkaka till frukost, lunch och middag. Det var fantastiskt, säger Milad Razani och ler lyckligt när han berättar om en av sina stora passioner i livet.

FLYR FRÅN SITT LAND

Milad Razani föddes 1961 i Irans huvudstad Teheran. Han växte upp tillsammans med sin pappa, mamma, två systrar och en bror. Milad utbildade sig till elektriker, radio- och TV-reparatör och är också utbildad i solenergi. Han tycker om att diskutera och är intresserad av politik. Men det var också orsaken till att han var tvungen att fly från sitt hemland. Milad lämnade Iran på grund av politiska skäl 1987.

Med sig på flykten hade han sin dåvarande fru som var gravid i fjärde månaden. De kom först till Turkiet där de stannade i 40 dagar. Men eftersom Milads bror redan var i Sverige, blev det naturligt att resa dit, och den 20 september 1987 anlände han till landet i Norden som skulle bli hans nya hemland. Om Sverige visste han inte mycket, det var ABBA, Björn Borg, Volvo och Stockholm, men hans bror hade berättat att det var ett bra land.



EN TAVLA...

Den första staden han bodde i var Umeå. Där bodde han i två år och har bara ljusa minnen från den tiden. Han berättar att de fick flytta in i en fin lägenhet med tre rum och kök i centrum. Men också att hans första dotter föddes där. De fick väldigt bra kontakt med paret som ägde fastigheten, men det är klart att det uppstod en del komiska situationer. Som till exempel när hyresvärderna kom med hammare och spik för att visa hur man sätter upp en tavla; han hade ju sett på TV hur man bodde i Iran och där kanske man inte hade tavlor på väggarna...

- Jag kunde inte låta bli att skratta och sa att jag kunde hjälpa honom med det mesta som behövde göras i huset, allt från att koppla in 3-fas eluttag till att reparera hans TV! När jag berättade om mina utbildningar, att min pappa var ingenjör och att vi bodde i eget, modernt hus i Teheran, blev han lite generad, säger Milad som samtidigt blev väldigt glad över hyresvärdens erbjudande om hjälp. I Umeå gick han också en svetsutbildning.



GILLAR ATT SKÄMTA

Milad är en glad prick med mycket humor som gillar att skoja. Han tycker också om att driva med folk och provocerar gärna för att få igång en diskussion. Det är dock svårt att bli arg på honom eftersom han hela tiden har glimten i ögat och ofta har nära till skratt. Efter två år flyttade han till Uppsala där hans andra dotter föddes. Men där skildes han också från sin fru och 1999 åkte flyttlasset upp till Skellefteå där han fortfarande bor.

RÖDA KORSET

När den fruktansvärda tsunamin inträffade 2004 gjorde Röda Korset i Sverige en mycket stor och omfattande insats för att hjälpa de drabbade, bland annat genom insamlingar till katastrofhjälp. Men man sökte också nya medlemmar och medhjälpare, och det var när Milad såg annonsen i den lokala dagstidningen som han bestämde sig: Röda Korset skulle få hans hjälp och engagemang; här ville han hjälpa till! Sedan dess har han tillhört Röda Korsets Skellefteåkrets som består av många olika verksamheter. Några av dessa verksamheter som Milad är med i är Första hjälpen och insamlingsgruppen. Han är dessutom utbildare i Röda Kors-kunskap och sitter med i Skellefteåkretsens styrelse. Förutom allt arbete som han utför ideellt inom Röda Korset jobbar han heltid på ett boende för ensamkommande flyktingbarn, jobbar extra som tolk och sitter som nämndeman i tingsrätten. Tur att det finns 24 timmar på ett dygn...

KRIG I SVERIGE?

När Milad hade blivit medlem i Röda Korset visste han inte så mycket om dess verksamhet, förutom att de fanns på plats vid krig och naturkatastrofer. Ungefär lika mycket (eller lite) visste hans mamma som bor kvar i Iran. Så när han ringde hem till henne för att berätta att han gått med i Röda Korset, utropade hon förskräckt: "Har ni krig i Sverige?" Men Milad lugnade henne och talade om att största delen av Röda Korsets arbete i Sverige utförs på lokal nivå och att det inte var krig.





LEV LIVET OCH HJÄLP ANDRA!

Att Milad har hamnat på rätt plats förstår jag när jag frågar om han har något motto och vad han tycker är viktigt här i livet. - Lev livet, svarar han kort och gott! Och det viktigaste tycker jag är att hjälpa andra. Om jag kan hjälpa till, då måste jag också göra det, säger Milad och menar att det är en självklarhet för honom.

MUSIK OCH BILAR

Men Milad har faktiskt andra intressen också. Han är en stor musikälskare och lyssnar på det mesta, kanske mest rock och pop, och ibland händer det att han

plockar fram sin elgitarr och spelar några låtar. Internet och sociala medier är något som börjar ta allt mer tid för Milad och han tycker det är väldigt kul med den nya tekniken. Ett annat stort intresse är bilar, men inte vilka bilar som helst.

- Nej, nej, det ska naturligtvis vara BMW, alla andra är traktorer, säger han allvarligt. Tyvärr kör jag traktor just nu (Volvo) men min dröm är en ny BMW, säger han med en tung suck... (Och en liten glimt i ögat.)

SOCKERKAKAN DÅ?

Hur var det nu med denna passion för sockerkakor? Vad är det för speciellt med just sockerkaka?

- Oj Oj! Jag älskar sockerkaka, det är det godaste som finns, säger Milad glatt! Men sockerkaka som mat, det går ju inte, eller?

- Jo absolut! När jag bodde i Uppsala jobbade jag mycket i Norge som svetsare, och då brukade min dåvarande fru baka sockerkakor och skicka med mig. Så en dag när jag var riktigt sugen åt jag sockerkaka till frukost, lunch och middag, säger han och ser så där nöjd ut som bara Milad kan.

Men vad vadå, undrar jag. Hade ni inte sockerkakor i Iran?

- Jo du, säger han och tittar på mig. Där hade vi riktiga sockerkakor, stora sockerkakor.

Jag brukade köpa sockerkakor som vägde tre kilo, säger Milad med en drömmande blick. Sedan reser han sig för att skynda i väg till jobbet, nattpasset tror jag det var.

